

KUN Masters Interreligieuze Spiritualiteit  
INLEIDING HINDOEÏSME (RSB106)

Opdracht 4

*Hinduism Today*

Bespreking van een tijdschrift over Hindoeïsme in het westen



Cathrien de Pater  
Juli 2003

## INHOUD

1.	Waarom dit tijdschrift?	1
2.	<i>Hinduism Today</i> : missie, doelgroep en achtergrond	1
3.	De artikelen: inhoud en opbouw algemeen	2
4.	Enkele afzonderlijke artikelen	2
5.	Overige onderdelen van het tijdschrift	3
6.	Conclusie	3
	Bronverwijzingen	3

## ***Hinduism Today*** **Bespreking van een tijdschrift over Hindoeïsme in het westen**

### **1. Waarom dit tijdschrift?**

Het onderwerp van de opdracht voor dit werkstuk is een tijdschrift dat in het westen gelezen wordt en verband houdt met het hindoeïsme. Mijn voorkeur ging daarbij uit naar een tijdschrift dat 1) een breed scala van thema's zou behandelen (dus geen vaktijdschriften of specials over yoga of ayurveda, hoe interessant die onderwerpen ook zijn); 2) vanuit een 'echt' Hindoeïstisch perspectief schreef (dus geen New-Agetijdschrift met een oosters sausje); en 3) een breder lezerspubliek had dan alleen Nederlanders. Al vrij snel kwam ik *Hinduism Today* tegen op Internet, en dat leek aan het doel te beantwoorden<sup>1</sup>. Dit werkstuk is vooral gebaseerd op het nummer van sept-dec. 2002, het laatste dat tijdens de collegeperiode beschikbaar was<sup>2</sup>. Tevens op enkele uitstapjes naar voorgaande nummers, die dankzij de zegeningen van Internet zijn terug te halen tot 1979.

### **2. *Hinduism Today*: missie, doelgroep en achtergrond**

Het kwartaaltijdschrift *Hinduism Today* (hierna afgekort tot 'HT') is opgericht in januari 1979 door Satguru Sivaya Subramuniyaswami (Gurudeva), als 'non-profit'-educatieve activiteit van de Himalayan Academy. De doelstellingen staan duidelijk opgesomd in het colofon:

- 1) het bevorderen van solidariteit tussen hindoes van alle richtingen;
- 2) het informeren en inspireren van hindoes en belangstellenden over de hele wereld;
- 3) het ontzenuwen van mythen, illusies en valse berichtgeving over het hindoeïsme;
- 4) het beschermen, bewaren en verspreiden van de heilige Veda's en de hindoe-religie;
- 5) het koesteren en monitoren van de huidige hindoe-renaissance; en
- 6) materiaal te publiceren ten behoeve van hindoe-leiders en onderwijzers die de Sanatana Dharma bevorderen.

De doelgroep is dus het geïnteresseerde publiek 'overal ter wereld'. HT's eigen claim is 'millions of Hindus in 39 countries'. Men richt zich vooral op hindoes buiten India die hun geloof levend proberen te houden temidden van andere culturen. Daarnaast ook op diegenen die zich voelen aangetrokken tot de Indiase spiritualiteit, toeristen naar India en andere 'Indofielen'<sup>3</sup>. Een speciale doelgroep vormt de tweede-generatie Indiërs, de jongeren die beter via Internet te bereiken zijn dan per drukwerk en worstelen met hun identiteit, geloof en botte stereotyperingen van klasgenootjes. Hoewel HT zich vooral lijkt te richten op de bevolking van het westen, komen veel correspondenten uit India (vooral vrouwen), maar ook uit Bangladesh, Trinidad en andere Zuidelijke landen met een grote hindoe-gemeenschap.

De Himalayan Academy werd in 1957 door Gurudeva opgericht in Hawaï en legt zich toe op het verbreiden van diens leer, een tak van Shivaitisch hindoeïsme doorgegeven via de lijn van de Nadinantha Sampradaya's Kailasa Parampara<sup>4</sup>. De Himalayan Academy is verbonden aan de Kauai Hindu Monastery, de 'huis-orde' van Gurudeva, gevestigd op het Hawaïaanse eilandje Kauai. Ze geeft de boeken van de stichter uit en verzorgt een 'Master Course' over zijn leer, die berust op de principes van ashtanga (raja) yoga. Veel teksten staan on-line. Naast diepgaande beschouwingen over geloofsaspecten zijn er makkelijk toegankelijke gedeelten voor westerse lezers, waarbij de missionaire bedoelingen niet verhuuld worden. Hier lezen we bijvoorbeeld over: '*How to become a (better) Hindu*', de '*nine beliefs of Hinduism*' op een rijtje, '*Hindu Christian Point Counter Point*' over een hindoe-christelijke vergelijking, en een overzicht van alle wereldreligies waarin de lezer de eigen overtuigingen door middel van enquêtevragen kan testen<sup>5</sup>. De beschrijvingen van een half tot een A4-

<sup>1</sup> [www.hinduismtoday.com](http://www.hinduismtoday.com). Een zoektocht naar 'hard copies' in Utrechtse boekhandels of de Nijmeegse universiteitsbibliotheek leverde niets op.

<sup>2</sup> Tijdens het afsluiten van dit werkstuk is het nummer van januari-maart 2003 uitgekomen, maar dit heb ik niet meer uitgebreid verwerkt.

<sup>3</sup> Melwani, 2000:3

<sup>4</sup> [www.himalayanacademy.com/academy](http://www.himalayanacademy.com/academy); [www.gurudeva.org/mc/about.shtaml](http://www.gurudeva.org/mc/about.shtaml)

<sup>5</sup> Dit laatste geeft een aardig inzicht in hoe hindoes - of in ieder geval deze auteur - tegen andere religies aankijken. Enerzijds wordt zowat geen stroming in de (westerse) wereld overgeslagen en komen 'New Age', 'theosophy', en diverse vormen van

tje per religie poogt daarbij ruimdenkend te zijn maar ontkomt noodzakelijkerwijs niet geheel aan stereotypering.

Volgens een achtergrondartikel op de HT-website<sup>6</sup> wordt de redactie vaak benaderd door onderwijs- en onderzoeksinstituten, schrijvers en opiniebladen voor deskundig advies. HT werkte o.a. mee aan een project van Harvard University over pluralisme en aan de Earth Charter, een universele verklaring over ecologie en milieu parallel aan de Mensenrechtenverklaring. Daarnaast, zegt het artikel, probeert HT controversiële onderwerpen aan te snijden zoals interculturele huwelijken, abortus, en de vervolging van hindoes in bepaalde landen. In het tijdschrift zelf vormt deze ondersteuning van hindoes in de diaspora echter zeker niet de hoofdmoot. Maatschappelijke problemen worden wel behandeld maar gaan meestal over India zelf (bijvoorbeeld kinderarbeid en lijfstraffen op scholen). Een uitzondering is een artikel over de religieuze beleving van Nederlandse hindoestaanse jongeren uit 2001<sup>7</sup>.

### 3. De artikelen: inhoud en opbouw algemeen

*Hinduism Today* is een vooraanstaand actor in de beweging van de hedendaagse hindoe-rennaissance. De onderwerpen bestrijken de hele bandbreedte van religieuze leerstellingen tot wereldse zaken als lijfstraffen op scholen en het uitsterven van olifanten, maar ze hebben alle een 'hindoe'-invulhoek. Veel van de zeventien 'dimensies' die volgens Smart<sup>8</sup> in elke religie schuilen, komen in het tijdschrift terug: rituelen, ervaringen en emoties, leerstellingen, gedrag en leefwijze, verhalen, instituties en kunst. De nadruk ligt hierbij wel op de praktische vertaling van de godsdienstige principes in het dagelijkse leven - het hindoeïsme is nu eenmaal een orthopraxe traditie. Daarnaast is er een breed scala aan informatieve artikelen over religieuze onderwerpen. Voorbeelden: een artikel over hoe men zijn karma kan 'managen', persoonlijke bekeringsverhalen, verslagen over de geschiedenis en mythische achtergrond van tempels, het *in memoriam* van een bekende yoga-persoonlijkheid, en verslagen van religieuze topconferenties als de Millennium World Peace Summit in september 2000.

De indeling is meestal in een hoofdthema (vaak 'International', waaronder grote diversiteit aan onderwerpen), 'Lifestyle' (waaronder religieuze kwesties, boekbesprekingen etc.), 'Opinion' (waaronder ook religieuze onderwerpen, en ingezonden brieven), en 'Digest' met andere onderwerpen op het gebied van 'hindu interest': hindoe-nieuws uit afzonderlijke landen, 'quotes and quips', en 'Digital Dharma' met verwijzingen naar andere websites over taal en cultuur.

### 4. Enkele afzonderlijke artikelen

Interessant is de update in het bestudeerde nummer van de 10 'Hindu Megatrends' waarmee de renaissancebeweging tien jaargeleden gedefinieerd werd. Men constateerde toename van het Hindoe-bewustzijn, wereldoriëntatie, toetreding van westerlingen, deelname van vrouwen in religieus leven en priesterschap, tempelrenovatie, financiële en materiële hulpbronnen en organisatiegraad, maar ook betreurenswaardig toegenomen agressie en wraakzucht van hindoes. In dit artikel valt overigens ook zeer de orthopraxe kant op: alle trends gaan over organisatorische en maatschappelijke ontwikkelingen, maar ik zie hierop in ieder geval geen 'theologisch'-leerstellende antwoorden (zoals bijvoorbeeld in het christendom de bevrijdingstheologieën opkwamen). Misschien heeft de ontwikkeling hiervan meer tijd nodig.

Geïnteresseerden in het onderwerp 'religie en ecologie' zullen getroffen zijn door het artikel '*Creating a Sacred West*'<sup>9</sup>. Hindoes beginnen langzamerhand hun verering te richten op plaatsen die van oudsher door de First Nations van Noord-Amerika als heilig worden beschouwd. Ze bezingen heuvels en

---

<sup>6</sup> 'atheistic philosophies' op de lijst voor; anderzijds is de categorisering vanuit godsdienstwetenschappelijk oogpunt wat twijfelachtig: ook 'drug culture', 'ecological movement' en zelfs 'fundamentalism' worden als apart geloof voorgesteld!

<sup>6</sup> Melwani, 1998

<sup>7</sup> Hinduism Today, januari-maart 2002, met doorverwijzing naar [www.hinduismtoday.com/in-depth\\_issues/duthc\\_survey](http://www.hinduismtoday.com/in-depth_issues/duthc_survey). Zie ook mijn volgende werkstuk over hindoeïsme in de polder.

<sup>8</sup> Smart, 1998

<sup>9</sup> samenvatting van Narayan, Vasudha (1999), *Victory to Govinda who lives in America: Hindu ritual to Sacralize the American Landscape*. Paper gepresenteerd op de National Meeting of the American Academy of Religion (AAR). Dr. Narayan is president van de AAR en hoogleraar aan de Universiteit van Florida, de eerste die een Ph.D-opleiding aanbiedt op het gebied van Religion and Nature.

rivieren met nieuwe liederen in klassiek Sanskriet, wijden land in met heilig water van de Mississippi in plaats van dat van de Ganges, zoeken tempellocaties uit die dezelfde vorm hebben als locaties in India, of plaatsen die al heilig waren in de ogen van de oorspronkelijke bewoners en nemen de inheemse rituelen op in de inwijding als Hindoe-heilige plaats. Een voorbeeld is de San Marga Iraivan Tempel, gewijd aan Shiva, in het eerder genoemde Kauai in Hawaï. Hier staat een kristallen Shiva Lingam opgesteld, niet afkomstig uit India maar uit Arkansas! Wat de oorspronkelijke bewoners en beheerders van deze hindoeïsering denken, wordt echter niet aan de orde gesteld.

## 5. Overige onderdelen van het tijdschrift

De elektronische versie is goed toegankelijk en lijkt zelfs meer te bieden dan de papieren uitgave: je kan doorklikken naar een 'shopping mall' voor boeken en artikelen, en de button 'press releases' belooft het laatste nieuws op hindoe-gebied. Dat valt echter tegen: het meest recente bericht gaat over de *Mahasamadhi*, het uit dit leven treden van de oprichter, in november 2001! De belofte van Melwani's artikel dat het tijdschrift ruimte biedt voor 'levendig debat' en dialoog tussen diverse stromingen zie ik ook niet helemaal waargemaakt. De ingezonden brieven laten zich, op een kritische noot na, voornamelijk lovend uit over HT. Hetzelfde geldt voor uitspraken van de redactie op recente gebeurtenissen: Over de oorlog in Irak wordt in het laatste nummer met geen woord gerept. Er is wel een speciale hyperlink naar Gurudeva's reactie op 11 september 2001, maar het belangrijkste nieuws op 6 april 2003 was het feit dat er pelgrims naar Amarnath (Kashmir) nu per helikopter vervoerd kunnen worden, en de dreigende tekorten aan *sannyasins* in noord-India en Sri Lanka<sup>10</sup>.

## 6. Conclusie

Hinduism Today geeft een goed beeld van wat er zoal leeft in de hedendaagse hindoe-wereld, ook ver buiten de Shivaïtische stroming. Toon en karakter zijn positief en informatief; de lezer krijgt het warme gevoel van 'one big family', en dat is ook wat men beoogt<sup>11</sup>. Tegelijkertijd heeft het een nogal enthousiast-missionerende inslag, te vergelijken met die van christelijke evangelisatiebewegingen. Daarbij houdt men zich behoedzaam uit de buurt van te gevoelige of controversiële onderwerpen: de strategie lijkt zich te richten op wat bindt en niet op wat scheidt. Maar voor wie deze invalshoek in het oog houdt bij het zoeken naar informatie over het hindoeïsme, heeft het tijdschrift met de achterliggende sites veel te bieden.

## Bronverwijzingen

*Hinduism Today*, October/November/December 2002, [www.hinduismtoday.com](http://www.hinduismtoday.com)

Melwani, Lavina, 1998. *Hey, just who are you guys, anyway?* [www.hindusimtoday.com/History/about\\_us.html](http://www.hindusimtoday.com/History/about_us.html) 9 pp.

Smart, Ninian, 1998. *The World's Religions (2nd ed. reprint 2002)*. Cambridge University Press, Cambridge, UK/New York, USA. 608 pp.

---

<sup>10</sup> <http://www.gurudeva.org/lesson.shtml>

<sup>11</sup> Melwani, 1998:2.